

InPresence 0006: Εμπόδια στη λειτουργία της διόρασης με τον Τζέφρεϊ Μίσλοφ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - New Thinking Allowed with Jeffrey Mishlove

www.newthinkingallowed.org



Καταγράφηκε στις 4 Μαρτίου, 2018

Δημοσιεύθηκε στο YouTube 7 Μαρτίου, 2018

Copyright © 2020, New Thinking Allowed Foundation

(00:39) Γεία σας. Είμαι ο Τζέφρεϊ Μίσλοφ. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη λειτουργία της διόρασης. Ιδιαίτερα, για τα εμπόδια στη λειτουργία της διόρασης. Έχω αναφέρει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο του "In Presence" ότι, μιλάω για τον εαυτό μου, δεν είμαι ενεργός στην πρακτική της διόρασης. Δεν ενεργοποιώ και απενεργοποιώ την ικανότητα όποτε μου το ζητήσουν. Δεν κάθομαι με τις ώρες να κάνω αναγνωρίσεις μέσω της διορατικότητας για πελάτες, ή οργανισμούς, ή να δουλεύω για σχέδια για την κυβέρνηση, ή να βρίσκω αγνοούμενα πρόσωπα, και άλλα. Το έχω κάνει περιοδικά. Οι πιο πολλοί που το κάνουν σε εντατική βάση, το βρίσκουν πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι σποραδική. Ακόμη και οι καλύτεροι "μακρινοί θεατές" "remote viewers", για παράδειγμα, μπορούν να είναι 100% ακριβείς, αλλά μόνο για το 10% του χρόνου.

(01:34) Υπάρχει μεγάλη ειρωνία γιατί οι παραψυχολόγοι δεν βρήκαν ακόμη τίποτα που να μπλοκάρει τη διορατική λειτουργία. Η απόσταση για παράδειγμα δεν φαίνεται να είναι ζήτημα, σε χρόνο ή σε χώρο. Μπορείς να βάλεις ένα άτομο σε ένα δωμάτιο ειδικά διαμορφωμένο για να μην παίρνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα, και φαίνεται να ενισχύει την διορατική ικανότητα. Δεν εμποδίζεται η διορατική ικανότητα. Ανθρωποι μπορούν σε υποβρύχια κάτω από τον ωκεανό και πάλι να λειτουργούν αρκετά καλά

σωματικά. Και πάλι, γιατί είναι τόσο δύσκολο, και τόσο σποραδικό, και αμφιλεγόμενο? Νομίζω οι λόγοι για αυτό βρίσκονται μέσα μας.

(02:20) Πρώτα απόλα, δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι όταν το μυαλό ταραξεται, η διορατική ικανότητα, η εξωαισθητηριακή αντίληψη, θα μπλοκαριστεί, κυρίως απτην ενόχληση του μυαλού. Οι μυριάδες σκέψεις και συναισθήματα που παρνούν απ το μυαλό μας. Γιαυτό οι σούτρες της γιόγκα λένε, ότι με την πρακτική της γιόγκα το μυαλό είναι σαν την επιφάνεια μιας λίμνης σε μια ήρεμη μέρα, και μπορεί να αντικατοπτρίσει τελεία την πραγματικότητα γύρω της.

(02:57) Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι ένα ενοχλημένο μυαλό μπορεί να βοηθά στην αποστολή τηλεπαθητικών μηνυμάτων, μια απο τις πιο κοινές εμπειρίες. Το δέκατο ένατο αιώνα, ονομάστηκε κρίση αναπάντεχης εμφάνισης. Όταν η Κοινωνία για έρευνα Διορατικών Φαινομένων άρχισε να συλλέγει αυθόρμητες υποθέσεις, αυτό βρήκαν να συμβαίνει περισσότερο απότιδήποτε άλλο. Ακόμη αναφέρονται μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος είναι σοβαρά άρρωστος, ή όταν πεθαίνουν, άλλοι άνθρωποι φαίνεται να το γνωρίζουν. Κυρίως τους αρέσει να παίρνουν όνειρα και άλλα μηνύματα ώστε να είναι σε επαφή με ότι συμβαίνει.

(03:43) Το γεγονός ότι συχνά συμβαίνουν σε όνειρα, και πάλι, καταδεικνύει ότι η ηρεμία ευνοεί την ενορατική αντίληψη. Αλλά πολλά περισσότερα εμπλέκονται. Παρόλα αυτά, είμαι σίγουρος πόσο αμφιλεγόμενο είναι αυτό το πεδίο. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν δέχονται την διορατική ικανότητα παρά τις μαρτυρίες του κάθε μέλους της βασιλικής Κοινωνίας. Πιστεύω ότι ήταν ο Χελμχολτς, ή κάποιος άλλος σπουδαίος του δέκατου ένατου αιώνα Βρετανός φυσικός που έκανε δηλώσεις σε σχέση με αυτό το αποτέλεσμα. Είναι απλώς απαράδεκτο.

(04:23) Θεωρώ ότι πρέπει να μελετήσουμε μερικές απτις αιτίες, και τους λόγους. Για μένα, κοιτάω στο Φρόυντ. Ο Σίγκμουντ Φρόυντ ήταν ίσως ένας από τους μεγαλύτερους διανοούμενους του εικοστού αιώνα. Η ανακάλυψη του αυτόπου ονομάζουμε Φρουδικά συνείδητο, μπορεί να περιγραφεί ως η ανάγκη να μη θέλουμε να γνωρίζουμε το περιεχόμενο του μυαλού μας. Ζούμε σε ένα πολιτισμό στον οποίο συγκεκριμένες σκέψεις και συναίσθημα θεωρούνται ανεπίτρεπτα. Οι επιθετικές μας σκέψεις, ή οι σεξουαλικές μας επιθυμίες θεωρούνται ανεπίτρεπτες. Τις καταπιέζουμε, τις κρύβουμε, και απο τον εαυτό μας. Και βέβαια αν δεν θέλουμε να ξέρουμε το περιεχόμενο του ίδιου μας του μυαλού, η ιδέα ότι άλλοι άνθρωποι μέντιουμ, ή ότι άλλα πρόσωπα μπορούν να μπορούν να δουν πράγματα που κρύβουμε απ το ίδιο μας τον μυαλό είναι εντελώς απαράδεκτο. Νομίζω αυτό το κίνητρο οδηγεί και σε πολλή εναντίωση στην παραψυχολογία.

(05:36) Κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον Άρθουρ Κ. Κλαρκ.

Μιλούσε στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ όταν ήμου φοιτητής. Μετά την ομιλία του σήκωσα το χέρι μου και του είπα, "Κύριε Κλαρκ, πιστεύετε στην εξωαισθητηριακή αντίληψη;" Μόλις είχα

δημοσιεύσει κάποια αρνητικά σχόλια για τον Γιούρι Γκέλερ στο περιοδικό Time. Απάντησε.- και σκέφτηκα ήταν το πιο ειλικρινές πράγμα που είχα ακούσει να λέει. Είπε, "Δεν πιστεύω στην εξωαισθητηριακή αντίληψη γιατί δεν θέλω κανείς να διαβάξει το μυαλό μου".



(06:13) Τώρα, για όσους διαβάξετε προσεκτικά την βιογραφία του, θα διακρίνετε, γιατί είχε λόγους να μην θέλει να διαβάξουν άλλοι το μυαλό του. Αλλά είναι κάτι περισσότερο, υπάρχει ακόμη ένα επίπεδο. Αλλά, προτού πάω στο άλλο επίπεδο, θα έλεγα ότι όλοι έχουμε λόγους να μη θέλουμε άλλοι να διαβάξουν το μυαλό μας. Έτσι αν για κάποιον λόγο, κάποιος εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα. Κάποτε είχα ένα φίλο, που σημείωσε ότι υπάρχει σε όλους λίγη κλοπή.

(06:49) Όλοι έχουμε την ιδιωτική μας πλευρά. Όλοι έχουμε πράγματα που θα προτιμούσαμε να κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Έτσι, κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήθελε να καταστρέψουν την εξωαισθητηριακή αντίληψη σε άλλους ανθρώπους. Αυτές οι μεθόδοι, που έχουμε γάλη εξελικτική ιστορία, μπορεί να είναι και προ-ανθρώπινες, ακόμη ισχύουν.

(07:18) Αλλά τώρα, θα σας πάω σε ένα βαθύτερο επίπεδο, διότι υποπτεύομαι ότι όσοι άνθρωποι παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή ενδιαφέρονται σε αυτά που έχω να πω λόγω του υπόβαθρου που έχω στην παραψυχολογία. Όχι μόνο γιατί λαμβάνω συνεντεύξεις από άλλους ανθρώπους. Όχι απλώς επειδή τυγχάνει να είμαι ψυχοθεραπευτής, ή μαθητής μυστικιστικών και πνευματικών παραδόσεων.

(07:45) Πολλοί θεατές, ανοίγονται στην εξωαισθητηριακή λειτουργία, και το βρίσκουν αρκετά ενοχλητικό. Ένας από τους λόγους, είναι γιατί βρίσκουμε τους εαυτούς μας εκτεθειμένους στον πόνο των άλλων, και τον πόνο όλης της γής. Αυτός είναι ένας κόσμος που υπάρχει τόση καταπίεση, και μη ειλικρίνεια, και διαφθορά, και αρρώστια, και πνευματικές ασθένειες, και παραπλάνηση. Και να εκτίθεται σε όλα αυτά μπορεί να είναι υπερβολικό.

(08:31) Αλλά, σκεφτείτε το για λίγο. Η λέξη τηλεπάθεια θα πει αίσθηση από απόσταση. Είναι να πιάνεις από απόσταση τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Εννοώ,

αυτή τη στιγμή, στην κοινωνία σας, και σίγουρα στον πλανήτη, είναι χιλιάδες, μπορεί εκατομμύρια άνθρωποι σε αγωνία για διάφορους λόγους. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους είναι εντελώς, υπερβολικοί αλλά κάποιων είναι αρκετά φυσιολογικοί. Όλοι πεθαίνουμε. Όλοι κάποτε αρρωστάμε. Πως προστατεύουμε τους εαυτούς μας από αυτό;

(09:09) Κάποιοι από εμάς δεν διαισθανόμαστε γιατί προστατεύουμε τους εαυτούς μας από τον πόνο του κόσμου. Έτσι επιβιώνουμε με τον αμνηδιαισθανόμαστε. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους αυτή η μη διαίσθηση μπορεί να γίνει ακραία, μπορεί να κάνει κάποιον ψυχοπαθή ή εκμεταλλευτή. Δεν είμαι σίγουρος πώς προφέρεται αυτή η λέξη, αλλά πιστεύω κατανοείτε τι εννοώ.

(09:42) Κάποιος πρέπει να καλλιεργήσει συμπόνια για να καταλάβει και να ανοίξει το δρόμο προς τον πόνο των άλλων. Πως αλλιώς, να απευθυνθεί 'κάποιος παράμε συμπόνια, ή με μια αίσθηση κοσμικής αποστασιοποίησης. Με την αίσθηση ότι, "αγκαλιάζει ολόκληρο το σύμπαν και όλη την ολότητα του, μπορώ να αποδεχτώ ταύση της αγωνίας και της μιζέριας καθώς και ταύση της ευτυχίας και της κοσμικής συνειδητότητας, της ευδαιμονίας και της αγάπης που υπάρχει". Είναι όλα εκεί, το φως και το σκοτάδι είναι μέρος του όλου πάξε λπου ζούμε.

(10:29) Αλλά, στην έκταση που δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία του μωδιάσματος, που συμβαίνει όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας-και νομίζω ότι είναι περισσότερο σε ασυνείδητο επίπεδο-στην έκταση που δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, είμαστε πιο έτοιμοι να δεχτούμε στην ολότητα και καλύτερη απόδοση στις εξωαισθητηριακές μας αντιλήψεις. Έτσι, σας αφήνω με αυτή τη σκέψη. Και ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου.

(11:05)

(Translated by: Eve Menelaou)

(Μετάρραση Ηβη Μενελάου)

New Thinking Allowed Foundation



**Supporting Conversations on the Leading Edge of Knowledge and Discovery
with Psychologist Jeffrey Mishlove**

Visit our [YouTube Channel](#) for More Videos